



De mens
achter ...

Ward Kennens



- **Waar zou u het liefst willen wonen?**

Langs moeders kant ben ik Kasterleenaar in de 7e generatie. In het straatbeeld kom ik heel wat sporen van mijn familie tegen. Drie van mijn kinderen zijn thuis geboren. Kasterlee is zowel mijn geschiedenis als mijn toekomst; ik ben er mee vergroeid. Het is een landelijke gemeente in het hart van de Kempen waar het goed leven is. Het sociale netwerk is er stevig, er is veel groen en onze toeristische troeven komen ook de inwoners ten goede. En binnenkort wordt dankzij de Noord-Zuid Kempen het centrum bevrijd van het drukke verkeer.

WARD KENNENS is burgemeester van Kasterlee, een groene gemeente met 18.000 inwoners. Het gemeentebestuur stelt meer dan 140 werknemers te werk. Na rechtenstudies in Namen, Leuven, Heidelberg en Stellenbosch, was hij werkzaam bij een NGO, als fractiesecretaris in het Vlaams Parlement en als kabinetssecretaris bij Kris Peeters.

In 2008 werd hij Vlaams volksvertegenwoordiger. In het parlement volgt hij de Kempense streekdossiers en voor de CD&V fractie is hij woordvoerder voor inburgering, kerk-staat materies, ambtenarenzaken en duurzame ontwikkeling. Hij zetelt in de commissies financiën en begroting, binnenland en toerisme, mobiliteit en openbare werken en buitenland.

- **Hoe gaat u liefst op reis?**

Ik geniet ervan om met het gezin landen en streken te ontdekken. Wanneer ik me kan onderdompelen in de geschiedenis, taal en cultuur van een volk dan laat ik alle beslommeringen achter mij. Hilde en ik reizen graag avontuurlijk. Vroeger met de rugzak en de laatste jaren met ons busje en de tent. Kamperen is een ideale kans om een tijdje alle ballast thuis te laten en met veel creativiteit intens samen te leven met onze vier kinderen. Tijdens het werkjaar is het soms echt zoeken naar tijd voor het gezin. Enkele weken samen rondtrekken en mooie dingen delen, doet me deugd.

- **Welk talent zou u willen hebben?**

Muzikaliteit. Ik ben nooit verder geraakt dan het tweede jaar notenleer en ik benijd mensen die uit een instrument harmonieuze klanken kunnen toveren. Anderen laten genieten van je muzikale talent of in groep musiceren, dat lijkt me een prachtige ervaring.

- **Wat is uw favoriete eigenschap in een mens?**

Openheid voor het spirituele. De mens leeft niet van brood alleen. Kunst, liefde en religie brengen kwaliteit in het leven. Het leven is kort en vliegt voorbij. Ik houd van mensen die zoeken naar zingeving en diepgang, en die ruimte maken om in contact te komen met hun diepe noden en verlangens. Mensen met een sterke meditatie- of gebedscultuur boeien mij.

- **Wat is uw idee van geluk?**

Je plaats vinden in de wereld en daar elke dag opnieuw doen wat moet. Als je je draai niet vindt, of als je de positie niet bereikt waarvan je innerlijk overtuigd bent dat je er moet geraken, dan vind je geen rust. Het besef dat je 'op je plaats zit', geeft energie. Als je mag doen waarvoor je in de wieg bent gelegd, dan kan je echt heel veel werk aan. 's Avonds of 's nachts gaan slapen met het besef dat ik mijn plicht heb volbracht, vind ik heel belangrijk.

- **Aan welke dingetjes heeft u een hekel?**

Gadgets die je op een congres of een bijeenkomst in je handen krijgt gestopt, die je eigenlijk niet nodig hebt en die thuis nog in de weg liggen ook. Je kan ze weggooien maar dat vergroot dan weer de afvalberg. Ik schrijf graag met een bepaald type stiftjes en balpennen met een logo of een naam, daar kan je mij dus niet blij mee maken.